



Những điểm nổi bật về

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

THẦY TÔMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN

1. KHUÔN MẶT LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA

Trong phần mở đầu, Tông Chiếu đề cập đến Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt lòng thương xót của Chúa Cha. Nơi Đức Giêsu Kitô, Lòng Thương Xót đã trở nên sống động, hữu hình và đạt đến đỉnh cao. Mỗi người chúng ta luôn được mời gọi chiêm ngắm mẫu nhiệm Lòng Thương Xót, đồng thời trở nên dấu chỉ thuyết phục của Chúa Cha trong cuộc sống. Vì đó là suối nguồn của niềm vui, thanh thần và bình an. Với lý do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã long trọng tuyên bố Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót như một thời gian đặc biệt cho Giáo Hội, thời gian để đời sống chúng ta của các tín hữu có thể phát triển và hiệu quả hơn.

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.



**LÁ THƯ
MỤC TỬ**



2. Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG NĂM THÁNH

Biểu tượng (logo) Năm Thánh Lòng Thương Xót được thiết kế do linh mục Dòng Tên Marko Rupnik, trình bày Chúa Giêsu như vị Mục Tử Nhân Lành đang vác trên vai mình con chiên lạc (x. Lc 15,15). Mắt phải vị mục tử lặn vào mắt trái của con chiên lạc cho thấy sự gắn kết mật thiết giữa vị mục tử và con chiên. Vì qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô nhìn với đôi mắt con người và con người nhìn với đôi mắt của Đức Kitô, và cả hai cùng chiêm ngắm tình yêu của Chúa Cha.

Hình ảnh trên được đóng trong khung hình quả trám nhắc nhở chúng ta về hai bản tính của Đức Kitô. Hình quả trám được vẽ với hình ảnh giao nhau của hai vòng tròn cho thấy sự kết hợp của hai bản tính nơi Đức Kitô. Ba hình bầu dục đồng tâm, màu sắc nhạt hơn từ trong ra ngoài, gợi lên chuyển động của Đức Kitô đang đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết.

Khẩu hiệu “Thương xót như Chúa Cha”, được trích dẫn từ Tin Mừng: “*Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót*” (x. Lc 6,36). Đây là lời mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương thương xót của Chúa Cha, Đấng mời gọi chúng ta phải yêu thương và tha thứ mà không hề so đo tính toán.

3. LÒNG THƯƠNG XÓT: NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

Lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện qua tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và an bình. Đây cũng là con đường mà các Kitô hữu phải đi. Như Chúa Cha yêu thương, chúng ta cũng phải yêu thương như thế. **Như Cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau.**

Lòng thương xót là nền tảng của đời sống Giáo Hội. Đời sống chúng ta của Giáo Hội không thể thiếu vắng sự thương xót. Thế nhưng có lẽ từ lâu chúng ta đã lãng quên làm thế nào để chúng tỏ và sống theo cách xót thương. Đã đến lúc Giáo Hội phải đón nhận lời mời gọi để thương xót lẫn nữa.

Chủ đề của lòng thương xót cần được tái đề cập với lòng nhiệt thành mới và hoạt động mục vụ được canh tân. Ngôn ngữ và cử chỉ của Giáo Hội phải chuyển tải lòng thương xót, truyền cảm hứng cho con người tìm ra con đường đến với Chúa Cha. Vì vậy, **bất cứ nơi nào Giáo Hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải hiển nhiên. Hay nói cách khác, bất cứ nơi nào có Kitô hữu hiện diện, nơi đó mọi người đều tìm thấy ốc đảo của lòng thương xót.**

4. THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Trong Tông Chiếu, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra ba lời mời gọi: Thứ nhất, **mỗi người hãy đón nhận lòng Chúa thương xót nơi Bí tích Hoà giải. Thứ hai, hãy mở rộng lòng thương xót của mình, tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Thứ ba, hãy trở nên thừa sai của lòng thương xót trên toàn thế giới.** Sau đây là các thực hành cụ thể để sống Năm Thánh này:

4.1. Sống Năm Thánh dưới ánh sáng Lời Chúa: “*Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót*” (x. Lc 6,36). Để có khả năng thương xót, trước tiên phải đặt để chính

mình trong việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa.

4.2. Việc hành hương: là dấu chỉ đặc biệt trong Năm Thánh. Bằng cách vượt qua ngưỡng cửa của Cửa Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hiến mình cho lòng thương xót tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta. **Tất cả chúng ta đều phải thực hiện một cuộc hành hương hướng tới lòng thương xót. Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy các bước của cuộc hành hương, đó là đừng xét đoán và lên án nhưng phải biết tha thứ và cho đi. Hãy trở thành khí cụ của lòng thương xót vì chính chúng ta nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy rộng lượng vì biết rằng Thiên Chúa tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên chúng ta.** Và như thế, “Thương xót như Chúa Cha” trở thành phương châm của Năm Thánh này. **Chúng ta hãy biến lòng thương xót của Chúa Cha được thể hiện cụ thể nhất qua cái chết của Đức Kitô trên thập giá, trở thành lòng thương xót cho nhau, nhất là đối với người nghèo khổ và người bị bỏ rơi.**

4.3. Mở lòng ra với những người sống ngoài rìa xã hội:

Trong suốt Năm Thánh này, Giáo Hội được mời gọi nhiều hơn để chữa lành những vết thương của những con người sống bên lề xã hội, xoa dịu những vết thương ấy bằng dầu an ủi, bằng bó với lòng thương xót và chữa lành các vết thương bằng tình liên đới và sự chăm sóc chu đáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các Kitô hữu đi đến những người đang sống ngoài rìa xã hội, để làm nhân chứng cho tình yêu thương và chăm sóc của Giáo Hội dành cho những người nghèo, người đau khổ. Các cử hành cụ thể trong suốt Năm Thánh này đặc biệt hướng đến những người bị bỏ rơi và nghèo khổ. **Người nghèo có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa.** Qua lời rao giảng của mình, chính Chúa Giêsu chỉ dẫn cho chúng ta các công việc của lòng thương xót. Các công việc ấy được tóm gọn trong 14 mối thương người. Trong đó:

Các công việc của lòng thương xót về phần xác bao gồm: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết.

Các công việc của lòng thương xót về phần hồn: lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ

có tội, tha kẻ dễ ta, nhìn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Đức Thánh Cha Phanxicô còn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều được phán xét trong ngày sau hết dựa trên các tiêu chí kể trên, như theo lời của Thánh Gioan Thánh Giá “khi chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ được phán xét trên cơ sở của tình yêu”.

5. KẾT LUẬN: LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Trong phần kết luận của Tông Chiếu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô một lần nữa nêu **lý do công bố Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót là để cho chúng ta sống lòng thương xót trong cuộc sống hằng ngày mà Chúa Cha liên tục tuôn đổ trên chúng ta**. Cuộc sống của Giáo Hội chỉ chân thật và đáng tin cậy một khi Giáo Hội trở thành sứ giả thuyết phục của lòng thương xót. Giáo Hội được mời gọi trở thành chứng nhân cho lòng thương xót, tuyên xưng và sống lòng thương xót ấy như là cốt lõi của mặc khải từ Chúa Giêsu Kitô giữa cuộc sống hôm nay.



SÓNG LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM C

SUY NIỆM BÀI TIN MỪNG

TIẾNG GỌI

(Lc 3, 1-6)

LM. ĐAMINH PHẠM KHẮC DUY

Nếu như khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca đưa chúng ta đến một thời khắc lịch sử của dân Do-thái, một thời khắc của sự phồn vinh về mặt xã hội, của uy quyền chính trị đầy mạnh mẽ của đế quốc Rôma, cùng với vị thế uy phong trong tôn giáo qua những vị thượng tế, thì liền sau đó ngài giới thiệu với chúng ta sự khiêm hạ và nghèo khó đến tột cùng của Gioan Tẩy Giả. Hai hình ảnh tương phản này sẽ cho chúng ta những bài học quý giá.



Trước hết, việc “Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa” là on gọi, là một chọn lựa của Gioan, nhưng đồng thời cũng gọi lên hình ảnh ẩn dụ cho thực tại lúc bấy giờ đó là Gioan Tẩy Giả. Ông đại diện cho đại đa số dân chúng thời bấy giờ phải sống trong “hoang địa” và chịu cảnh thiếu thốn đủ bề, trong khi những người cầm quyền cả đạo lẫn đời sống trong giàu có. Thế nên Luca khi trình bày về thực tại xã hội lúc bấy giờ, thì ngài không nhắm tới cái gọi là tự hào và thỏa mãn về

đất nước mình, nhưng là phôi trăn cái thực tại bất công. Bên cạnh sự bất công đó là sự bất tín, bất tín giữa những người cầm quyền đạo và đời với nhau, bất tín giữa dân chúng với những người cầm quyền, nhưng trên hết cái đáng lo ngại và nguy hại hơn đó là sự bất tín với Thiên Chúa trong niềm tin. Cũng chính từ đó xuất hiện sự bất ổn trong cuộc sống xã hội cũng như của lòng người là điều không thể tránh được.

Nhìn vào thực tại hôm nay, cho dầu khoa học kỹ thuật có tiến bộ phát triển, con người có phát triển về nhiều mặt, nhưng vẫn còn đó sự bất ổn trong xã hội cũng như trong lòng người. Nguyên nhân chính bởi sự bất công là do có sự phân biệt giữa người với người: như giữa giàu và nghèo, giữa kẻ có quyền với kẻ thuộc quyền, đồng thời sự bất tín với nhau, bất tín giữa người lãnh đạo với dân, giữa những người thụ ơn với những người ban ơn. Thậm chí giữa những vợ chồng với nhau...

Trở về với bài Tin Mừng, thì chính trong bối cảnh bất công, bất tín và bất ổn đó, cuộc sống của Gioan Tẩy Giả đã thực sự trở nên chứng tá cho mọi thế hệ về một Thiên Chúa ba không: **Không bất công, không bất tín, cũng chẳng để ai bất ổn bao giờ**. Đã chẳng phải việc sinh ra trong trần thế của Gioan là một minh chứng sự công bình của Chúa đối với người trung tín đó sao? Khi lời tiên tri Barúc trong bài đọc 1 nói: **“hỡi Giêrusalem hãy trở dậy... hãy nhìn con cái người... họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ”** là minh chứng sự trung tín của Thiên Chúa đó sao? Đã chẳng phải

Thiên Chúa sẽ đưa dân Người đến chỗ bình an khi qua môi miệng tiên tri Barúc mà rằng **“Chúa đã ra lệnh trệt hạ mọi núi cao..., lấp đầy những hố sâu,... hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa... vì Chúa sẽ lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel tới vinh quang”** đó sao?

Vì thế, khi xác quyết Thiên Chúa sẽ không bao giờ đối xử với ai bất công, bất tín và để họ bất ổn, nên Gioan hết lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Minh chứng cho niềm tin này, bất chấp người ta coi mình là kẻ bất thường khi khuếch từ những vinh hoa phú quý trần thế, để chọn cho mình cuộc sống không thể bất tín và bất trung với Chúa khi sẵn lòng nghe theo tiếng gọi của Chúa, cho dầu là phải xuất hiện trong hoang địa, cho dầu ông phải nhỏ đi để Chúa lớn mạnh. Chính từ thái độ này, Gioan không chỉ bình an trong lòng mà còn thực sự trở thành người nổi tiếng không chỉ đối với những người cùng thời, mà của mọi thời vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định: **“trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”** (Mt 11,11).

Cuộc sống như thế của Gioan đáng để chúng ta suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình không? Điều làm cho lòng chúng ta hay cộng đoàn Giáo xứ mình bất ổn đó phải chăng trong ta vẫn còn sự nghi ngờ đến sự bất tín của Chúa? Phải chăng vì ta chỉ lo để ý đến cái người khác được, bằng con mắt ghen tức và ray rức, mà quên mất cái mình đang có để tưởng rằng Chúa đang đối xử bất công với ta? Phải chăng vì ta đụng chạm quá nhiều với vinh quang trần thế nên ta cảm nhận sự bất ổn trong ta khi sống đời theo Chúa?

Cuộc sống của Gioan đã đẹp thì lời mời gọi của Gioan lại càng đẹp hơn, bởi giữa một xã hội đầy bất công, bất tín và bất ổn, ông không sống cho riêng mình, nhưng ông muốn mọi người cùng với ông được đón nhận ơn cứu độ, tức tình yêu bất biến và bất tận của Thiên Chúa. Đấng mang công bình, trung tín và bình an đến cho mọi người khi ông trở nên tiếng kêu của Chúa: **“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”** (Lc 3,4-6).

Đáp lại tiếng kêu này chúng ta đã, đang và sẽ làm gì? Câu hỏi

đưa ra để chúng ta tự chất vấn cho bản thân chúng ta là: Chúng ta có thật sự lắng nghe và đón nhận hay sẽ thờ ơ coi đó như là một cái gì thuộc quá khứ chứ chẳng phải của mình? Đồng thời, với một xã hội, môi trường sống hôm nay tràn đầy sự bất công, bất tín và bất ổn, ta có đủ can đảm như Gioan trở nên tiếng kêu công bình, tín trung và bình an của Chúa cho nhân loại không?

Tiếng gọi của Gioan hôm nay, đưa chúng ta nhìn về thực trạng của mình, của môi trường mình đang sống, hầu lắng nghe kỹ hơn để đón nhận, sống theo và trở nên tiếng gọi công bình, tín trung và bình an của Chúa giữa cuộc đời hôm nay.

Xin mượn lời thánh Phaolô trong bài đọc 2 **“Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô.”** (Pl1, 6) để cầu chúc mọi người hãy can đảm biến cuộc sống của mình thành chứng tá về đức công bình, tín trung và bình an của Chúa, và qua đó, chúng ta thật sự hát cho thế giới, cho nhân loại, cho gia đình và cộng đoàn mình khúc hát “để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi”.

SECOND SUNDAY OF ADVENT, CYCLE C
GOSPEL: LUKE 3:1-6

MAKE WAY FOR THE LORD

THẦY TÔMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN

Last week was the first Sunday of the Advent season, a time in which we are invited to slow down the rhythm of life, to feel the imminent coming of the Lord. And now we are still in that flow of time as we enter the second week of Advent. In today's Gospel, Luke emphasizes the universal call of repentance to all peoples without distinction.

The call of John is patterned on that of the Old Testament prophets. He was the last of the old dispensation, serving as a bridge to the new. He prepared the way of the Lord that led from Egypt to Israel and now, through Jesus, to God's kingdom.



After having received God's call and empowerment as a prophet, John began his public ministry. The fundamental elements in John's ministry included proclaiming, repentance and forgiveness of sins. But how did John prepare himself to become "the prophet of the Most High who will go before the Lord to prepare his ways"? Before taking on the role as a prophet, John lived in silence and dwelt in prayer. He was led by the Holy Spirit away from the anxieties and distractions of life. There, alone with God, he meditated on the Word of God in the depths of his heart. And God taught John in the solitude of the desert and prepared him for his ministry as a prophet of the long-awaited Messiah.

Like John, last week we were invited to pause in silence to acknowledge the presence of God in our midst. Now, in this week, we are too called to prepare ourselves for Jesus' coming. We respond to John's message by conversion and repentance. We cannot experience the love of God unless we recognize our sins. To come into God's presence requires cleansing. That's why we go to confession during the Advent season. We have to cleanse our hearts for Jesus' coming and uproot the sinful parts of our lives. There are many things to be cleansed. It could be the addiction to owning things like buildings, cars and gadgets and money; it could be sex, gaming, cigarettes, alcohol and other drugs or of power, prestige, honor and talent. Do these things exist for us or do we exist for

them? If we exist for them, then they become like gods to us. If we let them overwhelm our hearts and minds, they will rob us of the silence, take away the very air of peace. Rather, they absolutely lead us to chaos, deviation, diminishment and destruction.

Do those things really matter to us? Do they matter for our salvation, our spiritual growth, our life in the Holy Spirit? John the Baptist obviously removed all those negative things from his heart and mind. He emptied himself so that God could come and fill his heart with love, joy, hope and peace.

We are also called to be prophets of Christ, to announce by our lives the coming of the Lord, as John did. But at first we have to prepare ourselves, be silent and allow the Word of God to change our minds, reform our lives.

In this second week of Advent, we let the cry of John the Baptist in the wilderness change our ways: May our valleys be filled and our mountains and hills be low. May the crooked be made straight, and the rough ways of our lives be made smooth, so that the Messiah may rush into our lives unimpeded. And may we see the salvation of our God.

Together we make the way for the Lord to come.



HỢP LỜI NGỢI CA

MARIA TRẦN THỊ MỸ HẠNH - CÂY RỎI (SN. 2000)

GIẢI BA - GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN
LẦN V - 2014

*Nghe văng vẳng tiếng hát ca
Trẻ con ríu rít cụ già trầm ngâm
Bạc màu mái tóc hoa râm
Một tràng chuỗi ngọc lặng thầm lời kinh.
Đến cùng Cha hết tâm tình
Dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện cầu.
Ơn cao nghĩa trọng khắc sâu
Đáp đền ân huệ nhiệm mầu thực thi.*



ĐỨC GIÁO HOÀNG BỔ NHIỆM GIÁM MỤC ĐẦU TIÊN CHO MỘT GIÁO HẠT TÒNG NHÂN

Ngày 24-11-2015, **Đức Giáo hoàng Phanxicô** đã bổ nhiệm **Đức Ông Steven J. Lopes**

làm Giám mục đầu tiên của Giáo hạt tông nhân Ngai tòa Thánh Phêrô.

Giáo hạt tông nhân được thành lập để mở đường cho các nhóm tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo Roma, trong khi vẫn giữ lại các yếu tố của truyền thống phụng vụ và di sản thiêng liêng của mình.

Giáo hạt tông nhân Ngai tòa Thánh Phêrô được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập ngày 01 tháng Giêng 2012, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas, để phục vụ các tín hữu Công giáo Roma tại Hoa Kỳ và Canada.

Qua sự bổ nhiệm tân Giám mục cho Giáo hạt tông nhân Ngai tòa



Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định và mở rộng quan điểm của Đức Giáo hoàng Bênêđictô về sự hiệp nhất Kitô giáo, trong đó các lối diễn tả đa dạng của cùng một đức tin được liên kết với nhau trong Giáo hội. Khi bổ nhiệm tân Giám mục Lopes, Đức Giáo hoàng đã xác nhận rằng Giáo hạt tông nhân là một thành phần bền vững luôn mãi của Hội Thánh Công giáo, như bất kỳ giáo phận nào khác - và nay lại có một Giám mục để có thể đóng góp phần mình tích cực hơn nữa vào đời sống của Giáo hội và của thế giới.

Việc bổ nhiệm Giám mục Lopes diễn ra chỉ năm ngày trước khi Giáo hạt bắt đầu sử dụng Sách Lễ mới. Sách này đã được Tòa Thánh phê chuẩn để sử dụng cho các Giáo hạt tông nhân trên toàn cầu từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, 29 tháng Mười Một 2015.

Đức tân Giám mục Lopes đã trực tiếp tham gia vào việc biên soạn Sách Lễ mới; từ năm 2011, ngài đã từng là điều phối viên điều hành của Ủy ban Anglicanae Traditiones của Tòa Thánh, có nhiệm vụ biên soạn các bản văn phụng vụ mới.

Sách Lễ mới là một cột mốc quan trọng trong đời sống của Giáo hạt tông nhân, vì sứ mệnh

của Giáo hạt tông nhân được thể hiện cách đặc biệt qua việc thờ phượng và vẻ đẹp phụng vụ của mình, nhằm chia sẻ kho tàng của các truyền thống phụng vụ và âm nhạc của Anh giáo với các cộng đồng Công giáo rộng lớn hơn.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: TÔNG DU 3 NƯỚC CHÂU PHI



Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) đã bắt đầu chuyến tông du 3 nước châu Phi: Kenya, Uganda và Cộng Hoà Trung Phi từ ngày 25/11/2015 và đã trở về Roma vào ngày 30/11/2015.

Máy bay Alitalia - cất cánh từ sân bay Fiumicino ở Roma vào lúc 7g45 giờ địa phương thứ Tư ngày 25/11/2015 - đã đưa ĐTC đến sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi lúc 5 giờ chiều giờ địa phương (02:00 GMT), sau bảy giờ bay.

Trước đó, vào tối thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Nhà thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện cho chuyến tông du này.

ĐỨC THÁNH CHA KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI CỘNG HOÀ TRUNG PHI



Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương xót sẽ chính thức khai mạc tại Roma với nghi thức Mở Cửa Thánh (Cửa Thương Xót) tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 08-12-2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Nhưng tại Cộng hoà Trung Phi, nơi đang đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô, Năm Thánh Lòng Thương xót đã được khai mạc với nghi thức mở Cửa Thánh của Nhà thờ chính toà Bangui **do chính Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa nhật I Mùa Vọng, 29-11-2015.**

Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương xót đã bắt đầu sớm hơn một tuần, trước khi diễn ra nghi thức mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra cánh cửa bằng gỗ và kính của Nhà thờ Bangui ở

Cộng hoà Trung Phi. Trước khi mở Cửa Thánh, ngài giải thích ý nghĩa của cử chỉ này: “Hôm nay Bangui là thủ đô thiêng liêng của thế giới. Năm Thánh bắt đầu sớm hơn ở quốc gia này, là nơi phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh nhiều năm qua: những hận thù, hiểu lầm và thiếu vắng bình an. Quốc gia chịu đau khổ này là phản ánh của tất cả các quốc gia trên khắp thế giới đã ném trái thập giá của chiến tranh. Bangui là thủ đô thiêng liêng của lời cầu nguyện trước lòng Chúa thương xót. Tất cả chúng ta hãy cầu xin ơn hòa bình, thương xót, hòa giải, tha thứ và tình yêu. Chúng ta hãy xin ơn hòa bình và hòa giải cho Bangui, cho Cộng hòa Trung Phi và cho tất cả các quốc gia đang có chiến tranh!”

Cũng như ở Kenya và Uganda, một lần nữa, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng với ngài lặp lại lời cầu nguyện sau đây: “Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu xin ơn yêu thương và bình an! - Ndoye Siriri, yêu thương và bình an!”

“Với lời cầu xin này, chúng ta bắt đầu Năm Thánh ở đây, tại thủ đô thiêng liêng này của thế giới trong ngày hôm nay”. Sau đó Đức Thánh Cha quay vào, đứng trước cửa chính của Nhà

thờ, mở cửa ra và dang rộng hai tay một vài phút đang khi các tín hữu bên trong nhà thờ quỳ gối và vỗ tay.

Cũng cần nói thêm, trước khi đến Nhà thờ chính toà Bangui, Đức Thánh Cha đã ghé thăm một bệnh viện nhi ở Bangui. Ngài mang theo một số quà tặng cho các bệnh nhi và một số thuốc từ bệnh viện Bambino Gesù ở Roma.

LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU: HỘI NGHỊ GIÁM MỤC VỀ LIÊN TÔN LẦN THỨ SÁU (BIRA VI)



Đề kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate tại châu Á, Văn phòng Đại kết và Liên tôn (OEIA) của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã tổ chức **Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ sáu (BIRA VI)** tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu



The FABC Office of Ecumenical and Interreligious Affairs (OEIA) Redemptorist Center, Pattaya, Thailand 16-20 November 2015

Thế, Pattaya, Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Mười Một năm 2015.

Tham dự Hội nghị này có 87 tham dự viên thuộc 17 quốc gia. Giáo hội Việt Nam có 4 tham

dự viên gồm 3 linh mục và **Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên**, Giám mục giáo phận Cần Thơ, phụ trách Đối thoại liên tôn và Đại kết của Hội đồng Giám mục Việt Nam.



ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Hôm Thứ Sáu 27-11-2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm **linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn**, Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm Giám mục phó giáo phận Bà Rịa.

Tiểu sử Đức Tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn:

- Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- 1963-1971: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
- 1971-1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
- 31-12-1980: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc



Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

- 1981-1991: chánh xứ tiên khởi giáo xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm: Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường và Suối Quýt.

- 1991-2001: chánh xứ giáo xứ Phước Lễ

- 2001-2006: học tại Học viện Công giáo Paris và tốt nghiệp Cao học thần học tín lý

Ngày 22-11-2005, giáo phận Bà Rịa được thành lập, tách ra từ giáo phận

Xuân Lộc với Đức Giám mục tiên khởi là Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. Cha Nguyễn Hồng Sơn trở thành linh mục của giáo phận Bà Rịa.

- Từ năm 2006: phụ trách thường huấn linh mục, giám đốc chủng sinh, Tổng thư ký Hội đồng linh mục giáo phận, phụ trách Tiểu chủng viện Thánh Tôma tại Hải Sơn.

- Từ 2011: Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa.



BÀ MẸ VÀ GIA TRƯỞNG TỈNH TÂM MÙA VỌNG

Quý Bà Mẹ và quý Gia trưởng Tân Định sẽ tỉnh tâm Mùa Vọng vào lúc **19g00 ba ngày 10,11 và 12/12/15** tức là Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần tới. Cha giảng phòng là **Cha JB.Nguyễn**

Tấn Sang. Kính mời Quý Bà Mẹ và quý Gia trưởng thu xếp tham dự đầy đủ 3 buổi Tỉnh Tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Giáng Sinh.

GIÁO DÂN TÂN ĐỊNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Vào lúc **7g sáng** ngày **Chúa Nhật 13/12/2015**, Giáo Xứ Tân Định sẽ tổ chức Hiến máu cứu người. Đây là món quà thường xuyên hàng năm giáo dân Tân Định dâng lên Chúa Giêsu dịp mừng Chúa Giáng Sinh. Rất mong các bạn trẻ tham gia nhiệt tình để thể hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu Hải Đồng. Các cộng đoàn, các Đoàn thể và cá nhân tình nguyện hiến máu xin đăng ký nơi anh JP. Hoài Lộc.

CHÚC MỪNG RỬA TỘI

Sáng Chúa Nhật 29/11/2015 lúc 10g15 tại Thánh đường GX Tân Định, Cha **Đaminh Phạm Khắc Duy** đã ban Bí tích Rửa tội cho các em **1. Giuse Bùi Nguyên Kỳ Anh. 2. Giêrôđô Đaminh Hoàng Bảo Duy. 3. Giêrôđô Đaminh Hoàng Minh Nhật. 4. Maria Molo Thảo Nghi. 5. Têrêsa Tạ Linh San. 6. Vinhson Nguyễn Hoàng Thái Tuấn. 7. Giacôbê Phạm Huy Hoàng. 8. Phêrô Lê Vĩnh Phúc. 9. Phêrô Lê Vĩnh Phước.** Mừng đón các em vừa gia nhập vào Giáo Hội, mến chúc các em tràn đầy ơn Chúa, khỏe mạnh, bình an.

GIÚP GIÁO XỨ NGHÈO

Ngày Chúa Nhật 29/11/2015, giáo dân Tân Định đã quảng đại giúp đỡ cho Giáo xứ **Vĩnh Bình** thuộc Giáo phận Vĩnh Long số tiền là **137 triệu đồng** để xây dựng lại Nhà thờ. Giáo dân Giáo xứ Vĩnh Bình hết lòng tri ân Cha Sở và giáo dân Tân Định.

RAO HÔN PHỐI

Anh **Phêrô Trần Vũ Lực**. Sinh ngày 30/06/1991 tại TpHCM.
Con ông Phaolo Trần Minh Khuong và bà Maria Vũ Thị Thanh Loan.
Thuộc GX. Tân Định.

Xin kết hôn với:

Chị **Anna Ngô Đình Thanh Thảo**. Sinh ngày 23/12/1991 tại TpHCM.
Con ông Ngô Đình Thịnh và bà Hoàng Thị Thanh Thủy.
Thuộc GX Ngã Sáu.

Xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho đôi hôn phối đang chuẩn bị ký giao ước tình yêu. Nếu ai thấy có ngăn trở hôn phối, xin báo cho Cha Sở.

CHIA BUỒN

Được tin Bà Cố **Maria Nguyễn Thị Thu**, là Thân mẫu của Anh **Vinhson Ngô Văn Duy** - Cựu Chủ tịch HĐMV, đã được Chúa gọi về ngày 28/11/2015, hưởng thọ 95 tuổi. Cha Sở, quý Cha, HĐMV và Tờ tin Tân Định xin chia buồn cùng Anh Duy và tang quyến, xin Chúa cho linh hồn Bà Cố **Maria** sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.



Đừng quên cho tim nghỉ mệt nửa giờ

BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Thầy thuốc chuyên khoa ngành tim mạch đều rõ cấp cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thường khi chỉ là chuyện may rủi vì bệnh diễn tiến rất cấp bách, rất khó lường do phải tính từng giây! Khi đối diện với người bệnh có mạch vành bị thuyên tắc nhà điều trị cho dù có nhiều năm kinh nghiệm vẫn ít ai dám quả quyết về tiên lượng ngay cả trong trường hợp đã qua cơn nguy kịch hay thậm chí khi dấu hiệu lâm sàng đã ổn định vì bệnh có thể trở nặng bất cứ lúc nào, nhanh như trở bàn tay.

Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong sờ dĩ rất cao là vì phần lớn bệnh nhân khi gọi được xe cấp cứu đã là quá trễ. Khởi nói thêm cũng hiểu người bệnh xú mình khổ đến thế nào khi xe cấp cứu rước được bệnh nhân rồi lại phải nhích từng chút vì kẹt xe! Cho dù có tiến hành ngay biện pháp cấp cứu tại nhà hay trên xe cứu thương thì hy vọng nói chung vẫn rất ít. Chính vì thế mà thầy thuốc khắp nơi đang cố gắng không ngừng cho mọi biện pháp phòng chống căn bệnh nhồi máu cơ tim, vì đó là biện pháp duy nhất hiệu quả để giảm tỷ lệ tử vong. Kiểu nào cũng được, dù là thiên định chống stress, thể dục yoga cho trái tim, dùng dược thảo giữ máu loãng, dinh dưỡng chống tăng chất mỡ trong máu..., kiểu nào thấy tiện là dùng, phối hợp càng hay, miễn sao bệnh đừng đột phát bất tử!

Đáng nói là nhiều biện pháp phòng ngừa bệnh mạch vành lại không quá phức tạp. Sau khi đúc kết dữ liệu nghiên cứu với đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng của



hơn 2000 bệnh nhân, các nhà nghiên cứu ở đại học Athen, Hy Lạp đã mạnh dạn kết luận là có thể giảm đến gần 40% tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim nếu người có cuộc sống căng thẳng cũng như đối tượng đã có vấn đề với mạch máu trên thành tim tập thói quen ngủ trưa tối thiểu 3 lần trong tuần, mỗi lần không cần lâu hơn nửa giờ. theo thầy thuốc ở xứ sở một thời là chiếc nôi của nền y học phương Tây, có thể giảm thiểu đến 60% số trường hợp thiếu năng mạch vành nếu người làm việc quên mình chịu khó nhớ đến giờ ngủ trưa cho thường.

Không lạ gì khi nhiều nhà nghiên cứu về giấc ngủ quả quyết là giấc ngủ trưa thậm chí quan trọng hơn giấc ngủ ban đêm. Chính vì thế mà giấc ngủ trưa còn được tặng danh hiệu “giấc ngủ năng lực” (power sleep). Đó cũng là lý do tại sao nhiều công ty ở Nhật, nơi tỷ lệ nhồi máu cơ tim chiếm huy chương vàng liên tục trong nhiều năm trước đây, đã cài đặt chương trình ngủ trưa bắt buộc trong giờ làm việc. Còn gì hợp lý hơn khi người ta đã biết từ lâu là cơ thể, từ khả năng giải độc của lá gan cho đến chức năng tư duy, phải hết pin sau 6 giờ hoạt động. Tại sao lại để cháy máy trong khi chỉ cần nghỉ xả hơi đúng lúc để máy sau đó lại vận hành như máy... mới?! Đừng tưởng già mới bệnh. Rất mong thầy cô ở các trường đang có chương trình giảng dạy nghịch lý khiến trẻ bị hành xác suốt ngày cũng vui lòng lưu ý điểm này.

Tiếc chi có nửa giờ để rồi mất trắng?! Nếu chỉ tạm ngưng không hơn 30 phút mỗi ngày để sau đó có thể kéo cày thêm nhiều giờ mà không sợ có lúc đột quy vì nhồi máu cơ tim thì đúng là bỏ một vốn lấy lời bảy, tám. Chộ vốn như thế mới là biết cách đầu tư. Lại một điều là trong khi bệnh tim mạch vẫn trỗi dậy sau đúng đầu trên bảng “phong thần” thì số người chịu lưu ý phòng ngừa bệnh mạch vành vẫn là thiếu số! Không lạ gì nếu các vãng sanh đường xú mình, trái với ngành du lịch, không bao giờ phải hạ giá khuyến mãi vì lúc nào, bất kể mua nắng, cũng vào mùa... cao điểm!



PHÁP LUẬT

LUẬT SU TƯ VẤN

Kính gửi Trang Pháp luật - Tờ tin Tân Định

Tôi tên Lê Mạnh Hùng, tôi thường xuyên theo dõi Trang Pháp luật và nhận thấy nhiều tình huống pháp luật rất hay và ý nghĩa cho người dân. Nay tôi xin được hỏi trường hợp của tôi như sau:

Anh em chúng tôi ở miền Trung do ba mẹ bị chết sớm nên năm 1970 ông cậu đưa vào Sài Gòn sinh sống, năm 1980 ông cậu cho chúng tôi một khu đất ngay bên hông nhà của ông để làm nhà cho các anh em tôi ở (nay ông này đã chết).

Thời bao cấp khó khăn, anh em trong gia đình mỗi người đi một nơi để tiền lo cho cuộc sống và chỉ còn 3 người ở lại trong căn nhà trên. Năm 1999, một người trong gia đình tự ý đi làm kê khai nhà đất khi theo chủ trương của Nhà nước. Nay người đó cho rằng họ có quyền trên khu đất này và đuổi những người còn lại ra ngoài không cho ở chung. Vậy luật sư cho tôi hỏi là người này nhận là của riêng mình có đúng không? Quyền lợi của những người trước đây ở chung nay đi lấy vợ lấy chồng không còn ở trong căn nhà này nữa thì sao?

Trả lời:

Xin chào anh Hùng, trường hợp của anh chúng tôi xin trả lời anh như sau:

Theo như anh trình bày thì năm 1980 khu đất này các anh em anh được ông cậu cho chung để làm nhà ở thì đây là tài sản chung của các anh em anh. Người đi kê khai chỉ là người đại diện để kê khai chung cho mọi người, chứ không phải đúng ra kê khai là của riêng họ. Nếu người kê khai chỉ kê khai cho mình mình là gian dối và không có giá trị pháp lý.

Việc xác nhận chung hay riêng là phải xác định nguồn gốc nhà và đất, chứ một tờ giấy kê khai cũng không phải là chứng cứ duy nhất để xác định của riêng người đó. Mặt khác, anh có thể yêu cầu địa phương xác nhận quá trình sử dụng đất trong quá trình các anh em sinh sống ở đó để làm bằng chứng. Hoặc anh yêu cầu các con của ông cậu xác nhận lại việc cho này của ông là đúng. Và anh có thể yêu cầu người kia chứng minh nguồn gốc nhà đất đó là của riêng mình khi họ cho rằng không phải của chung của các anh em.

Nếu xác định được việc ông cậu cho chung cho các anh em thì những người không còn sinh sống ở đó cũng vẫn có quyền lợi đối với khu đất đó.

Chào anh, chúc anh sức khỏe và công việc tốt đẹp.

LS. HOÀNG CAO SANG

TRƯỞNG VPLS HOÀNG VIỆT LUẬT

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,
và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.

Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Dakêu
và Thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;

làm cho người đàn bà ngoại tình và Thánh Madalêna
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;

cho Thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

Xin cho chúng con được nghe
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,
như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
cũng mặc lấy sự yếu đuối
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa
quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến
xúc dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,
xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ